

YAYASAN PUTRI KERAHIMAN PAPUA (**Yapukepa**)  
Jalan Raya Kemiri 29 – Kotak Pos 264 – SENTANI 99352 – Indonesia  
Mobiel: +62-8-219939 3128  
Mail: [nico.syukur.dister@gmail.com](mailto:nico.syukur.dister@gmail.com)

**RONDZENDBRIEF ANNEX KERSTWENS**  
**VAN DE STICHTING "PUTRI KERAHIMAN"**

Actief op het gebied van: Opvoeding en opleiding kansarme kinderen - Hulp aan vrouwen in moeilijkheden en aan alleenstaande bejaarden - Ondersteuning armlastige patienten

**No. 51**

**Periode: september-december 2021**

Sentani, Kerstmis 2021

“Toen zij er te Bethlehem kwamen  
Daar schoten drie stralen dooreen  
Een straal van omhoog zij vernamen  
Een straal uit het kribje beneën  
Daar vlamd’er een straal uit hun ogen  
En viel op het Kindeke teer  
Zij stonden tot schreiens bewogen  
En knielden bij Jezus neer.”

De herders naar Bethlehem gingen, ‘t liep tegen het nieuwe jaar. althans in het liedje. En ook nu, medio december 2021, loopt het tegen het nieuwe jaar. Vandaar dat ik u een zalig nieuwjaars wens, voorafgegaan door een gezegend kerstfeest..

Deze december-rondzendbrief gaat over Huize Agapè, een afdeling van onze stichting, reeds meerdere keren aangestipt in mijn brieven, en wat uitvoeriger aan u voorgesteld in rondzendbrief No. 42 van 2 augustus 2018. Nu, op de drempel van het nieuwe jaar 2022, gaat de hele brief over ons werk met en voor de vrouwen, een werk dat onlosmakelijk verbonden is met hun kinderen en met hun man, als die er (nog) is. De betrokken vrouwen hebben praktisch allemaal kinderen. En een kind is een kind, waar ook ter wereld. Moge het “Kindeke van Betlehem” u inspireren om de handjes van de Papoeakinderen te vullen, samen met die van de hen verzorgende volwassenen. Een kinderhand is gauw gevuld, een volwassen hand iets minder gauw. Vandaar dat ik op deze plaats – traditiegetrouw - het intussen (over)bekende IBAN laat volgen:

**ABN-AMRO: NL52ABNA0416244181** t.n.v. Ned. Provincie van de Orde der Minderbroeders, ‘s-Hertogenbosch, m.v.v. “voor kindertehuizen etc. Nico Dister.

Dat wij u oprecht dankbaar zijn, hoeft geen betoog.

“Vrede en alle goeds” (*Pax et Bonum*) voor u en al uw dierbaren.

## DE ACTIVITEIT(EN) VAN HUIZE AGAPÉ



“*Women Empowerment*”, de krachten losmaken die vrouwen bezitten als zeer gewaardeerde, onmisbare en volwaardige leden van de maatschappij, - dat is de **overkoepelende activiteit** waar we alle bezigheden van deze afdeling van YaPuKePa kunnen onderbrengen. In vorige brieven heb ik u daar al over verteld. Om uw geheugen op te frissen of om (aan nieuwe lezers) een idee te geven van wat er in Huize *Agapè* gedaan wordt aan *empowerment* van met name vrouwen, laat ik de acht activiteiten, de “Acht Zaligheden”, van Huize *Agapè* één voor één de revue passeren:

### 1. **Alfabetisatie en bezoek aan leeszaal**

Lezen en schrijven machtig zijn is al sinds lange tijd een eerste vereiste om zich staande te kunnen houden in het leven. Vandaar dat alfabetisatie vanaf de oprichting van *Rumah Agapè* in 2003 de hoogste prioriteit heeft. In 2006 zijn we ook begonnen met een kleine bibliotheek resp. leeszaal.

### 2. **Kookles.**

Vrouwen nog meer expert te maken dan ze wellicht al zijn in de edele kunst van het koken, zowel ten behoeve van hun eigen gezin alsook als bron van inkomsten, behoort eveneens tot de activiteiten, nodig om onze doelstelling te bereiken.



### **3. Patroonknippen, Naaien, Borduren, Breien, Haken e.d.**

Ook deze cursus hebben we vanaf het begin aangeboden, en we blijven dat doen zolang er vrouwen zijn die zich deze vaardigheden willen eigen maken voor inkomstverbetering. Een docent kantslossen te laten

overkomen uit Antwerpen – nee, dat kon Bruintje niet trekken....

### **4. Haarverzorging, gezichts- en lichaamsverzorging**

Hiermee zijn we begonnen in 2006, en de “afgestudeerden” melden zich aan bij kapsalons en schoonheidsspecialisten waar ze snel als een echte “vakvrouw” (h)erkend worden.

### **5. Engelse les**

Die geven we eveneens sinds 2006. Twee leerkrachten staan ons ter beschikking. Ook jongere mannen maken van de gelegenheid gebruik. Het wordt hierdoor makkelijker om te solliciteren bij toeristenorganisaties om als gids (v/m) de toeristen naar historische en andere bezienswaardige plekken te brengen waar zij hun dan tekst en uitleg kunnen geven.

### **6. Muziekles**

In 2009 begonnen we met orgel- en pianolessen. We krijgen enthousiaste berichten van parochiebesturen die dankbaar vertellen dat jonge parochianen (v/m) zich aanbieden om de

diensten muzikaal te begeleiden en ook de volkszang te ondersteunen met hun (electrisch) orgeltje..



## 7. **Kleuterschool**

In 2007 openden wij een kleuterschool en een daaraan voorafgaande *playgroup*. Terwijl de moeders de cursussen volgen, worden hun kinderen zo aangenaam mogelijk bezig gehouden. De laatste jaren sturen steeds meer families uit Sentani hun kleine grut naar onze kleuter- en pre-kleuterschool vanwege de hoge kwaliteit ervan. Ze is dan ook geaccrediteerd bij de provinciale dienst van het Ministerie van Onderwijs.

## 8. **Brood en banket bakken – koffiebranden**

Van tijd tot tijd leren we belangstellenden ook hoe ze brood moeten bakken, koekjes, e.d. en zelfs houden we er een heel kleinschalige koffiebranderij op na. In sommige supermarkten in Sentani is “Agapè-koffie” te koop!

Van alle “afdelingen” die Huize Agapè rijk is, is de *Kindergarten* een groot succes. Vraag je naar het resultaat van de andere activiteiten, dan is het antwoord dat het resultaat “goed” is te noemen, zij het niet voor de volle 100 %, maar toch wel voldoende om de vrouwen enige kennis bij te brengen zodat zij in staat zijn hun inkomen te vergroten dank zij het feit dat ze nu kunnen lezen, schrijven en rekenen, naaien, brood, en cake bakken, *snacks* klaar maken en dergelijke. Niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor de verkoop via een stalletje voor de ramen van hun huis. Dat betekent vaak een redelijk inkomen. - Engelse les en muziekles voorziet in een behoefte van jongeren die zich daar graag in bekwamen; bovendien houdt het hen in de middag van de straat.

We wensen alle lezers het komende jaar Gods rijkste zegen toe;. ZALIG NIEUWJAAR.  
Nico Dister, OFM